

09.11.2016 • Leestijd 2 minuten

Vijftien jaar na *nine eleven* kijken we weer televisie met het gevoel een slechte horrorfilm te zien. Maar dat is het niet. Laat het dan in ieder geval een wake-up call zijn.

Laat dit in vredesnaam een wake-up call zijn

*Correspondent
Vooruitgang*



Rutger BREGMAN



Ik kan me geen moment herinneren dat het ochtendnieuws me zoveel angst inboezemde. Niemand weet nog wat dit precies betekent, maar ik heb het gevoel dat dit qua impact een tweede *nine eleven* wordt - of nog erger. Dit is het slechtste jaar voor de democratie sinds, ja wanneer eigenlijk? 1933?

Acht jaar Barack Obama staat op het punt ongedaan te worden gemaakt. De Republikeinen hebben de president, de Senaat, het Huis van Afgevaardigden en straks ook het Hooggerechtshof. Dit is sinds 1928 niet meer gebeurd. De temperatuur van de planeet zal nog sneller stijgen. De geopolitieke stabiliteit wankelt. *Obamacare is finished*. De financiële sector staat op het punt weer zwaar gedereguleerd te worden. De belastingen op de allerrijksten gaan nog verder omlaag.

En dan heb ik het nog niet eens over het mogelijke geweld gehad. Racisme, xenofobie, seksisme en narcisme hebben gewonnen vannacht. Honderden miljoenen mensen zijn

vandaag angstig wakker geworden - bang voor een president die heeft beloofd muren te bouwen, miljoenen te deporteren en landen plat te bombarderen.

En vergis je niet: Trump is net als Brexit geen toevallige uitzondering. De krachten die hem hebben gemaakt, zijn wereldwijd actief - ook in Nederland en België. Geert Wilders staat al maanden bovenaan in de peilingen.

Dit is het slechtste jaar voor de democratie sinds, ja wanneer eigenlijk? 1933?

De tijd van politiek als entertainment is nu echt voorbij. De tijd van de status quo en van de zelfgenoegzaamheid van beroepspolitici is nu echt voorbij. Ook eenieder die zichzelf als links, liberaal, progressief of wat dan ook

ziet - word wakker! We komen er niet met een factcheckje hier en een opiniestukje daar. Occupy begon als beweging van de 99 procent versus de 1 procent - en zie wie nu de kampioen van het anti-establishment is geworden.

Ik was dertien toen ik TMF zat te kijken en mijn zus zei dat ik naar Nederland 1 moest zappen - de Twin Towers waren net ingestort. Ik dacht eerst dat het een slechte film was.

Achteraf bleek het de wake-up call van mijn generatie. Voor het eerst begon ik de politiek intensief te volgen. Nu is het vijftien jaar later en kijken we weer televisie met het gevoel dat het een slechte horrorfilm moet zijn. Maar dat is het niet.

Laat dit in vredesnaam een nieuwe wake-up call zijn. Dat is het enige wat ik ervan kan maken. Wanhoop en cynisme zijn nooit het juiste antwoord. Het is tijd voor een andere vorm van politiek, een nieuwe democratie en nieuwe ideeën die

mensen bij elkaar brengen in plaats van vervreemden. En daar moeten we harder voor vechten dan ooit.

Correctie 10 november: Ik schreef dat het sinds 1928 niet is gebeurd dat de Republikeinen de Senaat, het Huis en de President hadden. Hier moest ik het Hooggerechtshof nog bij noemen.

Verder lezen:

de
Correspondent

Je las de pdf-versie van dit verhaal. Voor het volledige artikel met links, infocards, eventuele videos en ledenbijdragen, ga naar: <https://decorrespondent.nl/5624/laat-dit-in-v-redesnaam-een-wake-up-call-zijn/614727163864-99c53a59>

De Correspondent is een dagelijks, advertentievrij medium met als belangrijkste doelstelling om de wereld van meer context te voorzien. Door het nieuws in een breder perspectief of in een ander licht te plaatsen, willen wij het begrip 'actualiteit' herdefiniëren: niet om je aandacht te trekken, maar om je inzicht te bieden in hoe de wereld werkt.

decorrespondent.nl

Alle verhalen lezen? Dat kan voor €6 per maand op: decorrespondent.nl