

We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet supersympathiek om dit artikel te verspreiden. Sterker nog: het is verboden. Gelukkig is het heel eenvoudig om anderen een Blendle-linkje te sturen. Delen kan dus altijd!

deVolkskrant
25-03-2017

Beter dan de Bijbel

Het krankzinnige toeval dat dit universum vormde zou ons diep dankbaar moeten stemmen, vindt fysicus Lawrence Krauss. 'Wat een geluk.'

MARTIJN VAN CALMTHOUT

De Japanse Nobelprijswinnaar Yoichiro Nambu nam ooit aan een banket met gasten een rietje en zette het onder zijn wijsvinger rechtop op tafel. Eerst lichtjes, daarna steeds steviger drukte hij op de top, tot het rietje plotseling doorboog en wegsprong, zomaar ergens heen.

Dát het rietje buigt en wegspringt, vertelde theoretisch fysicus Nambu, is te voorspellen. In welke richting niet. Een alles bepalend toeval, terwijl de situatie zo overzichtelijk leek.

