

# Niet Klaver maar Buma, Pechtold en Rutte hebben hun realiteitszin verloren

www.oneworld.nl

juni 14de, 2017



Opinie -

De analyses rondom de geklapte coalitieonderhandelingen beperken zich tot zondebokken aanwijzen. Een dominante spin onder journalisten en politici is dat Jesse Klaver de realiteitszin heeft verloren door zich vast te klampen aan zijn morele ondergrens rondom migratie. Van de Volkskrant tot NRC, Pechtold tot Asscher; Klaver wordt verweten 'getuigenispolitiek' te bedrijven en zijn kiezer in de steek laten. 'Absurd'. 'Ongelooflijk'. 'Onbegrijpelijk'. Het zijn enkele woorden van collega-onderhandelaars die Jesse Klaver in het verdomhoekje duwen.

## Hypocriet

Dit is een domme spin, want wie er doorheen prikt ontdekt dat juist het tegenovergestelde waar is: niet Klaver, maar zijn collega-onderhandelaars

hebben hun realiteitszin verloren. Zij zijn eendimensionaal geobsedeerd met (Noord-)Afrikanen buiten Fort Europa houden.

Dit terwijl de huidige Turkije-deal waarop de nieuwe afspraken met Afrikaanse dictators zich moeten baseren, een humanitaire ramp blijkt te zijn. Dat is de realiteit, gedocumenteerd door mensenrechtenorganisaties en gerenommeerde journalisten, ook van Nederlandse bodem. Als andere politici en commentatoren, die deze informatie ook tot hun beschikking hebben, zich dan nog steeds niet bekommeren om vluchtelingen en migranten, dan is het op zo'n minst hypocriet om te stellen dat Jesse Klaver degene is die zijn realiteitszin heeft verloren.

## **Hysterische reacties**

En als andere politici zich niet bekommeren om mensenrechten en het lot van vluchtelingen en migranten, dan slaat hun hysterische reactie over de principiële houding van GroenLinks nergens op. Het lijkt erop dat zij blind en gedwongen het huwelijksbootje willen betreden met een partner die duidelijk aangeeft dat de verliefdheid niet wederzijds is. Je zou denken dat het verstandig is om op zoek te gaan naar een andere partner in plaats van de mislukte date rancuneus te framen als iemand die geen verantwoordelijkheid durft te dragen.

Maar wat is de waarde van verantwoordelijkheid dragen als je je principes en overtuiging volledig opzij schuift? Waarom zou je een huwelijk met iemand aangaan als je jezelf niet kent?

## **Geert Wilders**

Klaver heeft juist de verantwoordelijkheid gedragen en is met een rechte rug de onderhandelingen uitgelopen. Hij heeft daarmee een positie ingenomen waar links Nederland trots op kan zijn.

Het is nu de vraag of collega-onderhandelaars net zo moedig zijn als Jesse Klaver. Als zij toch zo graag verantwoordelijkheid voor dit land willen dragen en graag een huwelijkspartner zoeken, waarom dan niet in zee gaan met Geert Wilders die hetzelfde principe van obsessieve anti-immigratie uitdraagt?

Dit is wat commentatoren moeten bevragen in plaats van Jesse Klaver in een verdomhoekje te duwen. Het is belangrijke om de hypocrisie van het CDA en de VVD te ontrafelen. Tijdens de verkiezingscampagne maakten zij een ruk naar rechts en verkochten zij een anti-immigratieverhaal om te PVV-kiezer over te halen.

Vervolgens gaan zij vanuit een morele hoogmoed Geert Wilders uitsluiten terwijl hij inhoudelijk hun belangrijkste huwelijkspartner is om hun anti-immigratie-agenda te realiseren. Het is niet verwonderlijk dat Ahmed Aboutaleb deze partijen heeft aangeraden om met de PVV te gaan praten.

## Vermogen en lef

Het is laf om van GroenLinks te vragen zijn eigen principes te laten vallen, terwijl het je aan het vermogen en lef ontbreekt om met de PVV van Geert Wilders te gaan onderhandelen. We moeten inzien dat de partijen die met Jesse Klaver onderhandelden, en dan met name VVD en CDA, Geert Wilders in schaapskleren zijn. Zij willen er heel graag alles aan doen om migranten tegen te houden, maar durven hier niet zo open en duidelijk over te communiceren als Jesse Klaver doet over zijn standpunt. Juist omdat ze heel goed snappen dat het duidelijk zal zijn dat niet Klaver, maar zij de realiteitszin hebben verloren.

Foto header: Flickr/Prachatai

